

Unieke vader&zoon reis Ethiopië

26 april – 6 mei 2016



Vader&zoon reis → Ethiopië

Voor een zoon en een vader is er niets toffer dan een keer samen op reis te gaan. Een uitdagende, stoere trip! Een trip die jullie nooit meer vergeten. Een once-a-life-experience, een bloedverwantschap diepgaand versterken. Via nieuwe inzichten en prikkeling van alle zintuigen en de gezamenlijke beleving wordt de vader&zoon relatie verdiept. Een kans om een vader-zoon relatie te bouwen door een spannende, leuke en unieke reis.

Maar waar gaat de reis dan heen en hoe avontuurlijk moet dat zijn? Een reis naar Ethiopië? MaPaLaNa biedt een reis aan die inspeelt op een verlangen en wens van steeds meer vaders: méér tijd met hun kinderen doorbrengen en zoons die graag iets willen doen met hun vader. Deze vader & zoon trip is een 10-daagse reis naar Ethiopië met een programma dat speciaal ontwikkeld is voor vaders & zonen (21+).



Waarom met je zoon op reis?

Het opvoeden en een band opbouwen met je kinderen valt vaak samen met carrière maken en een druk (zakelijk en sociaal) leven. Soms ontbreekt de tijd, het contact, het kader of de gelegenheid om ook nog hier aandacht aan te geven. Voor je het weet zijn ze het huis uit en heb je alleen nog maar de rol van geldschieter en de man die naar de studieresultaten vraagt. Misschien ben je gaandeweg het zicht op ze kwijt geraakt. Heb je wel eens stil gestaan bij wat je aan je zoon zou willen door geven? Waarden, kennis, ervaringen, tradities die voor jou waardevol zijn, maar ook wat je zelf gemist hebt of die je graag in je jeugd had willen doen. Wezenlijk contact met elkaar hebben zodat je ook kunt ontdekken wat belangrijk voor jouw zoon is. Wat hij met zijn leven wil. Wat beweegt en inspireert jouw zoon? Tijdens deze reis is er volop gelegenheid om je zoon beter te leren kennen. Dit levert je een verdieping van de vader-zoon relatie op, verbreding van inzichten en bewust worden van hoe het misschien beter kan en nog leuker met hem wordt.

Waarom met je vader op reis?

Om elkaar beter te leren kennen en van nabij mee te maken hoe andere zonen en vaders met elkaar omgaan. Misschien ben je één van die gelukkige zonen die al eerder met zijn vader op reis geweest is en dat nog wel een keer wil, maar dan anders. Of misschien is het er nooit van gekomen. Je ontmoet je vader in een hele andere omgeving, samen een andere wereld verkennen, contrasten zien en een andere cultuur te ontdekken. Je kunt ontdekken wie je vader echt is, wat je van hem nodig hebt en welke rol hij in je leven speelt. Wat je wel en niet van hem bewust of onbewust kopieert.

Als je met deze reis mee gaat heb je de tijd om eens wat langer met elkaar over van alles en nog wat te praten. Misschien denk je nu: "Dat komt wel een keer, nu eerst mijn studie of baan. Leuke dingen met vrienden doen of met mijn vriendin op pad". Vaak hoor ik dan jaren later mannen zeggen: "Had ik maar wat meer gepraat en ondernomen met m'n pa."

Unieke vader&zoon reis Ethiopië

26 april – 6 mei 2016



Waarom naar Ethiopië? → het is een zeer inspirerend land

Ethiopië is een land dat je nooit meer vergeet, als je het eenmaal hebt bezocht en dus geroken, geproefd en gevoeld hebt. Het is zo anders dan Europa en het als vader&zoon beleven geeft een gedeelde ervaring die je nooit meer vergeet. Ethiopië is bijzonder rijk aan cultuurschatten en heeft een geschiedenis die heel ver terug gaat. Ethiopiërs zijn trots en zelfbewust. Ethiopië heeft een zeer jonge en explosief groeiende bevolking. Van de bevolking leeft 38,7% onder de armoedegrens en het is één van de armste landen in Afrika. Er is volop ontwikkeling en het begint steeds meer te bruisen. Nederland helpt Ethiopië om toegang tot de markt te krijgen en het ondernemingsklimaat te verbeteren. Er is veel te doen, ook Nederlanders zijn er actief. In bedrijfsleven, onderwijs, zorg, armoede bestrijding, etc. , Deze samenleving ontwikkelt zich heel erg snel. En er blijft heel veel te doen! Misschien steek je er wat van op? Vaders en zonen kunnen de confrontatie aangaan. Samen in de wereld staan. We gaan dat samen proeven, gaan jullie mee?



Wat gaan we doen?

Voor deze reis is een intensief programma ontwikkeld. Het programma biedt de gelegenheid de lokale omstandigheden te ontdekken en dit samen met je vader of zoon te beleven en te bespreken. Het is een actieve reis en we gaan veel op stap. Geel gelegenheid tot beleving en tot gesprek tussen vader en zoon. Het programma omvat een viertal thema's.

- **Ondernemen (Economie en werkgelegenheid)**

De economie van Ethiopië groeit. Tegelijk staat het land voor enorme uitdagingen. De investeringen in de gezondheidszorg blijven achter. Veel mensen trekken naar de stad. De werkloosheid is enorm. We gaan kijken hoe het Urban Renewal Plan van de overheid sloppenwijken vervangt door flatgebouwen. Dit creëert woonruimte, maar dwingt de armsten om zich aan de randen van de stad te vestigen, waar ze minder kans hebben op werk en waar basisvoorzieningen vaak ontbreken. Ook gaan we kijken hoe bedrijven en (Nederlandse) agrariërs zich een positie verwerven. Mogelijk dat we de nieuwe Heinekenbrouwerij kunnen bezoeken?



- **Sport (Atletiek en voetbal)**

De maximale beleving krijg jullie niet alleen door onderdompeling en prikkelen van zintuigen en geest, maar ook door zelf ergens aan meedoen. Atletiek is de meest succesvolle sport in Ethiopië. Vele medailles zijn reeds gewonnen op de Olympische Spelen. Het land is vooral bekend om zijn middellange en langeafstandslopers. Voetbal is de populairste teamsport in Ethiopië. We hebben ontmoetingen met lokale bekende en minder bekende sporters. We gaan meedoen. Hoe kan sport bijdragen aan versterking van kansarmen?



Unieke vader&zoon reis Ethiopië

26 april – 6 mei 2016



- Samenleving (Zorg en onderwijs)

Er is verschil in de wereld. Ethiopië is voor ons heel anders. De systemen zijn anders en we gaan een verkenning doen voor welke uitdaging de samenleving in Ethiopië staat. We bezoeken Mary Joy, een stichting die werkt aan de verbetering van het lot van kansarmen, met zorg, wijkopbouw en educatie. Ook bezoeken we de Hope University College, dit is de hogeschool met kansen voor armen.



- Cultuur (Geschiedenis en identiteit)

Ethiopië is in tegenstelling tot andere Afrikaanse landen nooit een kolonie geweest. Het is een van de oudste landen ter wereld en was van vóór de jaartelling tot aan de twintigste eeuw een koninkrijk. We gaan de oude voormalige hoofdstad Lalibela bezoeken. In Lalibela liggen elf adembenemend mooie rotskerken. Zij hebben de bijnaam "Het achtste wereldwonder". Koning Lalibela bouwde deze kerken, omdat hij een nieuw Jeruzalem wilde stichten.



Uitgebreid programma (2016)

Dag	Programma	Overnachting
Woensdagsavond (6 april)	Voorlichting en kennismaking	
Dinsdag (26 april)	Vertrek in de namiddag vanaf Brussel Airport. We vliegen met Ethiopian Airlines.	
Woensdag (27 april)	Aankomst Addis Abeba, inchecken en omgevingverkenning. Wat is gaande in de grote stad? Hoe wordt er geleefd in de stad?	TopTen Hotel
Donderdag (28 april)	Bezoek wijk Asco, Mary Joy en andere welzijnsorganisaties.	TopTen Hotel
Vrijdag (29 april)	Bezoek Addis Chamber of Commerce en diverse Ethiopische en Nederlandse ondernemers. Avond in Yod Abyssinia met traditional food en dans.	TopTen Hotel
Zaterdag (30 april)	Vertrek voor de vlucht naar Lalibela , bezoek markt rondleiding kerken. Afsluitend diner op een zeer bijzondere locatie, Ben Abeba. Unieke ervaring!	Tukul Village
Zondag (1 mei)	Bezoek Ethiopisch koptische kerk waarna we een tocht van 40 km in een 4WD doen met een bezoek aan een Church in Yemrehanna Kristos.	Tukul Village
Maandag (2 mei)	Van Lalibela naar Debre Zeit.	Asham Africa
Dinsdag (3 mei)	Rondleiding Nederlandse ondernemers, agrarisch ondernemen, bezoek Heinekenfabriek in Kilinto.	Asham Africa

Unieke vader&zoon reis Ethiopië

26 april – 6 mei 2016



Woensdag (4 mei)	Authentiek Ethiopië, kleurrijk anders. We gaan naar Entoto, een hoogtepunt vlak buiten Addis Ababa. Op de terugweg brengen we een bezoek aan het nationaal museum en bezoeken we het graf van Haile Selassie, de laatste keizer van Ethiopië.	TopTen Hotel
Donderdag (5 mei)	Bezoek aan de markt (Merkato), souvenirs. Einde van de avond vertrek naar vliegveld.	TopTen Hotel
Vrijdag (6 mei)	Aankomst Brussel Airport.	

Verblijf en reisleiding

Het is een geheel georganiseerde reis. De reisleiding wordt verzorgd door Jan Luursema die zelf aan de hele reis deelneemt. Jan heeft ruime ervaring in het verzorgen van reizen en heeft zelf ook veel reiservaring. Als regelmatige bezoeker van Ethiopië is hij goed op de hoogte van de lokale omstandigheden in dat land.

In 2015 was hij met zijn eigen zoon Harm in Ethiopië. Daar ontstond het idee van deze reis. Zij hadden hele leuke gesprekken. Wat hen bijbleef is het relativeren over hoe we dingen in Nederland doen. We hebben het hier ook best wel goed en dat moeten we ons wel blijven realiseren. Wat zij ook bijzonder vonden om te ontdekken is dat wat wij in Nederland vanzelfsprekend vinden niet zaligmakend is. *Zo'n reis met je vader of zoon gun je iedereen. Gaan jullie mee?*



Kosten

De kosten van de reis bedragen € 2.750,- per persoon. Bij de prijs zijn inbegrepen alle reiskosten, verblijf in middenklasse hotel (op basis van 2-persoonskamer), alle genoemde maaltijden, programma gerelateerde kosten, visa, reisbegeleiding en informatiemateriaal. De genoemde prijs is exclusief persoonlijke uitgaven. Wijzingen in het programma door omstandigheden buiten onze invloedssfeer zijn voorbehouden. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Bij inschrijving voor 1/1/2016 krijgen jullie € 250,- korting per persoon.

De reis is inclusief:

- Economy Class vluchten met Ethiopian Airlines Brussel - Addis Abeba v.v. met overstap
- Binnenlandse vluchten in Economy Class
- Verblijf in eenvoudige toeristenklasse hotels
- Verzorging op basis van logies-ontbijt én diner. Lunch is afhankelijk van de mogelijkheden.
- Stadstour Addis Abeba
- Bezoek aan de rotskerken van Lalibela
- Nederlandssprekende reisleiding tijdens de rondreis
- Rondreis per minibus
- Brandstofheffing - veiligheidstoelage
- Luchthavenbelasting

Inschrijving

Neem voor meer info contact op met jan.luursema@mapalana.nl

Tot slot

Wij hopen dat het programma voor vader&zoon aansprekend is. Gaan jullie ook mee?